

1. Introductie

In het kader van de vraag of de Islam een godsdienst van vrede is of niet, volgen hieronder enkele lijsten. Eerst wordt een opsomming van de gevechten van de profeet Mohammed zelf gegeven.¹ Daarna volgt een overzicht van eerste leiders na Mohammed en hun doodsoorzaak en een lijst van oorlogen die door deze leiders gevoerd zijn.² Na de dood van de vierde leider, nog geen 30 jaar na het overlijden van Mohammed, vond een grote splitsing plaats binnen de Islam. Het laatste overzicht toont de leiders van de twee stromingen die na de splitsing ontstonden en de oorlogen die toen gevoerd zijn. Deze conflicten staan in relatie tot de opdrachten in de Koran omtrent de jihad en tot de laatste woorden die Mohammed uitsprak. 'Op zijn sterfbed gaf Mohammed volgens zijn biografen drie instructies: alle heidenen van het Arabisch Schiereiland te verwijderen, buitenlandse delegaties geschenken te geven en te respecteren zoals hij gewoon was geweest, en nog iets wat verteller Ibn Abbas achterwege liet.'³ Bij alle lijsten en overzichten dient in acht te worden genomen dat deze voornamelijk op islamitische bronnen gebaseerd zijn. Waarschijnlijk hebben er in werkelijkheid meer oorlogen en andere conflicten plaatsgevonden.

2. De profeet Mohammed

Nadat Mohammed in 622 AD naar Medina gevlucht was, kreeg hij aanzienlijk meer volgelingen. In 623 AD begon hij met de bekeerlingen handelskaravanen te beroven om de nieuwe beweging te bekostigen. Toen zijn macht verder toenam, ging hij stammen beroven. Volgens islamitische bronnen heeft Mohammed de volgende gewapende handelingen bevolen en uitgevoerd.

623: Invasie van Waddan.	626: Veldslag van Banoe Moestalaq Nika.
623: Invasie van Safwan.	627: Veldslag van de gracht.
623: Invasie van Boewat.	627: Veldslag van Ahzab.
623: Invasie van Doe-l-'Ashir.	627: Invasie van Bani Qoeraiza.
624: Veldslag van Badr.	627: Invasie van Bani Lahyan.
624: Invasie van al-Koedr op Bani Salim	627: Veldslag van Ghaiba.
624: Veldslag van Eid-el-Fitr en Zakat-el-Fitr.	628: Inname van Fidak
624: Invasie van Bani Qainoeqa'.	628: Veldslag van Chaibar.
624: Invasie van Sawiq.	628: Invasie van Wadi al-Qoera.
624: Veldslag van Ghatfan.	629: Veldslag van Moe'ta
624: Veldslag van Bahran.	630: Inname van Mekka.
625: Veldslag van Oehoed	630: Veldslag van Hoenein.
625: Invasie van Hoemra-el-Asad.	630: Veldslag van Autas.
625: Veldslag van Banoe Noedair.	630: Belegering van Taif.
625: Veldslag van Dhatoer-Riqa.	630: Veldslag van Taboek.
626: Invasie van Badr.	631: Moskee waar oppositie groeide gesloopt
626: Invasie van Doematoel-Jandal.	
Totaal: 33 gewelddadige of gewapende conflicten	

Naast bovenstaande, vermelden de islamitische bronnen een aantal gewapende expedities tegen stammen en groepen mensen, zoals joden en christenen. Deze werden niet door Mohammed geleid, maar gebeurden wel in zijn opdracht of met zijn toestemming. Sommigen waren in reactie op geruchten over tegenstanders die aanvallen aan het plannen waren tegen de moslims of om wraak te nemen, terwijl andere tot doel hadden om niet-moslims te dwingen zich tot het islamitisch geloof te bekeren of belasting te betalen. Bij deze expedities werden de mannen vaak gedood en de vrouwen en kinderen krijgsgevangen genomen. Naarmate de macht van Mohammed groeide, werden zijn methodes om de vijanden en de (nieuwe) bekeerlingen angst in te boezemen gewelddadiger. Aan het eind van zijn leven dreigde hij de gelovigen die niet naar het vroege ochtendgebed kwamen levend te verbranden.⁴ Dit geeft aan hoe 'vrijwillig' deze bekeerlingen de islam hadden aanvaard.⁵

Verder ontbreken in de lijst de namen van tegenstanders die Mohammed liet doden. Daarvan worden er tenminste drie in de islamitische bronnen vermeld.

3. Mohammeds opvolgers

a) Mohammeds eerste vier opvolgers 632-661 AD⁶

Naam leider	Periode van regeren	unieke relatie	doodsoorzaak
Aboe Bakr	632-634	trouwste metgezel en schoonvader van Mohammed	ziekte?
Omar ibn al-Chattab	634-644	schoonvader van Mohammed	vermoord
Oethman ibn Affa	644-656		vermoord
Ali ibn Abu Talib	656-661	neef en schoonzoon van Mohammed	vermoord

i. Aboe Bakr:

632: Veldslagen tegen Zu Qissa, Zu Abraqa, Buzacha, Zafar en Naqra. Veldtochten tegen Bani Tamiem en Mosailima.

633: Veldtochten in Bahrein, Oman, Jemen, and Hadramaut. Overvallen in Irak. Veldslagen tegen Kazima, Mazar, Walaja, Ullais, Hira, Al-Anbar, Ayn al-Tamr, Dawmat al-Jandal, en Firaz.

634: Veldslagen tegen Bosra, Damascus, Ajnadin.

Totaal 24

ii. Omar

634: Veldslagen tegen Namaraq en Saqatia.

635: Veldslagen tegen Bridge, Boewaib, en Fahl. Overwinning op Damascus

636: Veldslagen tegen Jarmoek en al-Qādisiyyah. Overwinning op Madain.

637: Overwinningen op Syrië en Jeruzalem. Veldslag tegen Jaloela.

638: Overwinning op Jaziera.

639: Overwinning op Choezistan. Intocht in Egypte.

640: Veldslag tegen Babylon in Egypte.

641: Veldslag tegen Nihawand. Overwinning over Alexandrië in Egypte.

642: Overwinning op Egypte.

643: Overwinningen op Azerbeidzjan en Tabaristan (Mazandaran).

644: Overwinningen op Fars, Kerman, Sistan, Mekran en Charan.

Totaal 23 (alle veldslagen tegen Egypte als 1 groot gevecht gezien)

iii. Oethman

646: Veldslagen in Choerasan, Armenië en klein-Azië

647: Veldslagen in Noord Afrika. Overwinning op Cyprus

648: Veldslagen tegen de Byzantijnen

650: Eerste conflict tussen de Arabieren en Turken. Arabische nederlaag tegen Khazar bij de stad Balanjar

Totaal 7 (waarbij de veldslagen in Noord-Afrika tegen meerdere volken waren)

iv. Ali

656: Veldslag van de Kameel

657: Veldslag tegen Siffin.

658: Veldslag tegen Nahrawan.

659: Overwinning op Egypte door Muawiyah I.

660: Ali herovert de Hidjaz en Jemen op Muawiyah.

Totaal 5

In totaal zijn door de eerste vier opvolgers van Mohammed in een periode van ongeveer 28 jaar dus 60 oorlogen gevoerd.

Na de dood van Ali, ontstond de eerste grote splitsing in de Islam. De Sjiieten herkenden Hassan, de oudste zoon van de door Charidjieten vermoorde Ali, als rechtmatige opvolger, terwijl de Soennieten Moe'awija, de neef van de door moslim rebellen vermoorde Oethman, als rechtmatige opvolger zagen.

b) Soennieten– Het Ummajjad Kalifaat 661-750 AD ⁷

Naam leider	Periode van regeren	unieke relatie	doodsoorzaak
Moe'awija I	661-680	neef van Oethman	natuurlijke dood
Yazied I	680-683	zoon van Moe'awija	ongeluk
Moe'awija II	683-684	Zoon van Yazied	ziekte
Marwan I	684-685	Zoon van Hakam	ziekte
Abd al-Malik	685-705	Zoon van Marwan	natuurlijke dood
al-Walied I	705-715	Zoon van Abd al-Malik	onbekend?
Sulaiman	715-717	Zoon van Abd al-Malik	ziekte
Omar	717-720	Neef van Sulaiman	vermoord
Yazied II	720-724	Zoon van Abd al-Malik	ziekte
Hisham	724-743	Zoon van Abd al-Malik	ziekte
al-Walied II	743-744	Zoon van Yazied, kleinzoon van Abd al-Malik	vermoord
Yazied III	744	Zoon van al-Walied	ziekte
Ibrahiem	744	Zoon van al-Walied	vermoord
Marwan II	744-750	Zoon van Mohammed	vermoord

- 666: Aanval op Sicilië
- 670: Opmars in Noord-Afrika. Overwinning op Kaboel
- 672: Inname van Rhodos. Veldslagen in Choerasan
- 674: Boechara wordt een ondergeschikte staat
- 677: Bezetting van Samarkand en Tirmiez. Belegering van Constantinopel
- 682: Veldslagen in Noord-Afrika, waarbij Uqba bin Nafe tot aan de Atlantische Oceaan optrekt, maar daar gedood wordt
- 687: Strijd om Koefa tussen de legermachten van Mochtar en Abd Allah ibn Zubayr. Mukhtar wordt gedood
- 691: Veldslag in Dayr al-Jaliq. Koefa valt in handen van Abdul Malik
- 692: De val van Mekka en de dood van ibn Zubayr. Abdul Malik wordt de enige Kalief
- 695: Opstand van de Charidjieten in Jazira en Ahwaz. Veldslag van Karoen. Veldslagen tegen Kahina in Noord-Afrika. Opmars in Transoxiana en bezetting van Kish
- 700: Veldslagen tegen de Berbers in Noord-Afrika
- 711: Invasie van Gibraltar en inname van Spanje
- 712: Inname of Multan
- 716: Invasie van Constantinopel
- 732: Veldslag bij Tours in Frankrijk
- 740: Veldslag tegen de Nobles
- 741: Veldslag tegen Bagdoura in Noord-Afrika
- 744: Veldslag tegen Ain al Jurr
- 746: Veldslag tegen Rugar Thutha
- 748: Veldslag tegen Rayy
- 749: Veldslagen tegen Isfahan en Nihawand
- 750: Veldslag tegen Zab

Over een periode van ruim 80 jaar werden dus veel veldslagen geleverd tegen volken in Noord-Afrika en werd er gevochten tegen volken in Europa en Azië. Ook verschillende interne conflicten tussen de moslims werden met geweld beslecht.

c) Soennieten - Begin van het kalifaat van de Abbasiden 750 AD⁸

Abu-Abbas al-Saffah was de eerste kalief der Abbassieden van 750 tot zijn dood in 754. Zijn bijnaam was 'al Saffah' of 'de vergieter van bloed'.

Om te verhinderen dat de dynastie van de Omajjaden zou terugkeren, liet Abu-Abbas al-Saffah alle overgebleven leden van de familie opsporen en executeren. Een aantal van hen kon evenwel ontsnappen en vluchtte naar Spanje, waar de Omajjadische dynastie bleef bestaan.

d) Sjiieten –volgelingen van Ali en zijn zonen 661-? AD⁹

Naam leider	Periode van regeren	unieke relatie	doodsoorzaak
Hassan	661-670	oudste zoon van Ali, kleinzoon van Mohammed	vermoord
Hoessein	670-680	tweede zoon van Ali, kleinzoon van Mohammed	vermoord
Ali	680-712	zoon van Hoessein	vermoord
Mohammed	712-732	zoon van Ali	vermoord
Ja'far	732-765	Zoon van Mohammed	vermoord
Moesa	765-799	Zoon van Ja'far	vermoord
Ali	799-817	Zoon van Moesa	vermoord
Mohammed	817-835	Zoon van Ali	vermoord
Ali	835-868	Zoon van Mohammed	vermoord
Hassan	868-874	Zoon van Ali	vermoord
Mohammed	874-?	Zoon van Hassan	onbekend

4. Conclusie

Wil men een godsdienst als vrede promotend bestempelen, dan mag men verwachten dat de oprichter conflicten met zijn tegenstanders op vredige wijze oploste. Men mag ook verwachten dat de volgelingen zijn voorbeeld volgden en problemen met elkaar op dezelfde wijze zouden uitwerken.

Gezien de geschiedenis van gevechten die de Islamitische profeet Mohammed gevoerd heeft en hoe hij conflicten met opposenten regelmatig oploste door hen te doden,¹⁰ kunnen we concluderen dat zijn volgelingen gedurende de eerste eeuw inderdaad zijn voorbeeld volgden.

Sommige moslims leggen uit dat de gewelddadigheden in de Islamitische geschiedenis vooral uit zelfverdediging gepleegd werden. Ofschoon dit in sommige situaties mogelijk het geval was, kunnen de Veldslagen tegen volken in Noord-Afrika, Azië en Europa onmogelijk als verdediging gezien worden, aangezien de Moslims zich daar niet op hun eigen grondgebied bevonden maar andere landen binnendrongen.

Gelet op de vele Koranverzen uit de Medina periode, die de gelovigen oproepen tot het vechten met de tegenstanders en het doden van de ongelovigen, moeten we concluderen dat de leiders gehoorzaam waren aan hun missie. Dat betekent dat, zolang nog niet de hele wereld aan haar onderworpen is, de ware islam geen vrede promoot.

Tot slot betekent de gewelddadige manier waarop interne conflicten tussen moslims onderling in de begintijd vaak opgelost werden (en nog steeds worden) dat, zelfs als iedereen op aarde moslim wordt, de ware islam ten diepste nooit een godsdienst van vrede genoemd kan worden.¹¹

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

² <http://www.christianapologeticsalliance.com/2015/01/21/wars-of-early-islam/> en <https://carm.org/chronology-of-early-islam>

³ http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_islam#Expedities_tijdens_Mohammeds_leven

⁴ "The Prophet said, "No prayer is harder for the hypocrites than the Fajr [pre-dawn] and the 'Isha' [evening] prayers" The Prophet added, "Certainly I decided to order the Mu'adh-dhin (call-maker) to pronounce Iqama [second call to prayer] and order a man to lead the prayer and then take a fire flame to burn all those who had not left their houses so far for the prayer along with their houses." " *Sahih al-Bukhari* Volume 1, Book 11, # 626, see also #617. Voor meer informatie over het levend verbranden van mensen in de vroege islam, zie <http://www.frontpagemag.com/2015/dr-stephen-m-kirby/islam-and-burning-people-alive/>

⁵ Volgens de Hadith heft Mohammed 19 invasies geleid, waarbij de overwonnen mensen aan de islam werden onderworpen. Dit is naast de gevechten waar hij sterke tegenstand ondervond. "I asked Zaid bin Al-Arqam, "In how many Ghazawat did you take part in the company of Allah's Apostle?" He replied, "Seventeen." I further asked, "How many Ghazawat [invasions] did the Prophet fight?" He replied, "Nineteen." " *Sahih Bukhari* Volume 5, Book 59, #747

⁶ De opvolging van Mohammed was voor zijn dood niet geregeld. Na Mohammeds dood in 632 werd niet zijn neef en schoonzoon Ali maar [sahabi](#) (metgezel) [Aboe Bakr](#) gekozen. Hij werd de eerste kalief of opvolger. Na de dood van Aboe Bakr werd Omar de nieuwe kalief.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_islam#Expedities_tijdens_Mohammeds_leven

In 644 werd Omar vermoord door een Perzische slaaf (Pirouz Nahavandi)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Omar_ibn_al-Chattab

[Oethman](#) (of *Othman*) werd, na Omars plotselinge dood, als derde kalief gekozen. Onder zijn leiding gingen de Arabische veroveringen verder, en werden ook Libië en het oostelijk deel van Perzië onderdeel van het Arabische Rijk. Omtrent de opvolging van Oethman bestond echter veel onenigheid, en volgend op een opstand in 656 werd hij vermoord, volgens de overlevering terwijl hij de koran aan het lezen was.

Mohammeds neef en schoonzoon Ali was de vierde, en laatste rechtgeleide, kalief. Volgende op de moord op zijn voorganger Oethman, ontstond rondom de verkiezing van Ali het grootste schisma in de islam: dat tussen soennieten en sjiïeten. Voor de sjiïeten stond Ali op een heel belangrijke plaats, alleen Mohammed zelf was belangrijker dan hij. Tijdens Mohammeds leven trok Ali veel met hem op, en er zijn diverse verhalen die gaan over Mohammed en Ali. Ali vocht mee in alle vroege oorlogen van de islam. Ook Ali werd vermoord, in 661 in de stad Koefa. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalief>

⁷ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Omajjaden>

⁸ http://nl.wikipedia.org/wiki/Abu-Abbas_Al-Saffah

⁹ http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Twaalf_Imams

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

¹¹ Dit roept de vraag op of er wel vredelievenden godsdiensten bestaan. In de ogen van veel Westerlingen ligt religie ten grondslag aan veel conflicten in de wereld.

Als we naar de profeet Jezus en zijn volgelingen kijken dan zien we het volgende:

1. Zijn leer:

a) Jezus leerde de mensen hun vijanden net zo te behandelen als hun vrienden

Hij zei: 'U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.' Mattheüs 5:38-39 HSV. En: 'U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zoon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?' Mattheüs 5:43-46 HSV.

Zijn conclusie was: 'Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.' Mattheüs 5:48 HSV.

b) Met betrekking tot geloofsgenoten zei Hij dat men elkaar moet blijven vergeven en dat wie onterecht boos is, daarvoor door God geoordeeld zal worden

Je moet elkaar niet zevenmaal vergeven, maar zevenenzeventig maal (Mattheüs 18:21-22); niet alleen wie iemand vermoordt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden, maar al wie ten onrechte boos is op zijn

broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank (Mattheüs 5:21-22). Jezus bekrachtigde zijn leer met een verhaal over man wiens schuld vergeven was en die een ander niet wilde vergeven (Mattheüs 18:23-35). De kern van de leer van Jezus kan samengevat worden met de woorden van Mattheüs 5:9: 'Zalig zijn de vreedstichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.' HSV

2. Jezus' daden:

Jezus heeft nooit een wapen ter hand genomen of zijn volgelingen de opdracht gegeven om iemand te doden of zelfs maar aan te vallen. Toen hij onschuldig gevangengenomen werd, greep één van de volgelingen één keer naar een zwaard en sneed iemands oor af. Dit was niet wat Jezus wilde en hij bestrafte hem ervoor. Daarna genas hij zelfs het afgesneden oor van de tegenstander (Lukas 22:50-51, Johannes 18:10-11). Jezus heeft nooit geweld gebruikt tegen vijanden – Hij heeft nooit geprobeerd de Farizeeërs uit de weg te ruimen. Wel heeft hij ze geduldig te woord gestaan en geprobeerd hun ogen te openen voor het onrecht wat zij deden in naam van God.

Jezus heeft nooit vuur uit de hemel laten komen om zijn tegenstanders te stoppen, ook al werd hij daar wel toe verleid (Lukas 9:54).

Hij heeft alleen een of meerdere malen de tafels in de tempel omvergegooid. Daarbij werd niemand zelfs maar gewond! (Mattheüs 21:12, Johannes 2:14-15). Zo was hij altijd respectvol naar de mensen.

Toen hij door zijn vijanden gedood werd, bad hij niet om revanche maar vroeg de Vader om hen te vergeven! (Lukas 23:34).

Tijdens zijn gevangenschap, vlak voor zijn dood, zei hij tegen de politieke leider die de macht had om hem vrij te laten: 'Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier' Johannes 18:36 HSV.

Samengevat heeft Jezus steeds geleerd en voorgeleefd dat hij niet kwam om een aards koninkrijk op te richten.

3. De daden van de volgelingen van Jezus

Hoe gingen de eerste volgelingen om met tegenstand? En hoe probeerden zij te gehoorzamen aan de opdracht om de boodschap van hun meester uit te dragen?

Buiten het enige gewelddadige incident, van Petrus die het oor van iemand afsneed, is er nooit meer iets gebeurd. Ook Petrus zelf verzette zich later niet gewelddadig en nam nooit revanche op de Farizeeërs of overheidsinstanties die hem meerdere keren gevangen namen. Dat deden zij terwijl hij alleen maar over Jezus sprak als de gekruisigde en opgestane Zoon van God, door wie vergeving is gekomen voor allen die in Hem geloven. (Handelingen 4:1-22; 5:17-42; 12:1-19). Petrus veranderde dus van een potentieel gewelddadige in een vredelievende man.

Toen Stefanus veel wonderen had gedaan, werd hij door de leiders opgepakt en gedood door steniging. Terwijl hij stierf, bad hij op dezelfde wijze als Jezus aan het kruis: 'Heere, reken hun deze zonde niet toe.' Handelingen 7:60 HSV.

Toen Paulus en Silas onschuldig gevangen genomen waren en de deuren door een aardbeving open gingen, vluchtten ze niet eens weg, terwijl ze daar het volste recht toe hadden. In plaats van te schelden op de vervolgers, baden zij tot God en zongen Hem lof (Handelingen 16:16-28).

Gedurende de eerstvolgende driehonderd jaar van het christendom zijn veel volgelingen van Jezus vervolgd, gemarteld en gedood. Niemand van hen zocht de dood van zijn vijand. Integendeel, ze volgden moedig het voorbeeld van Jezus, die nooit revanche nam maar op de hemelse Vader vertrouwde, die rechtvaardig oordeelt.

In het licht van de leer van Jezus de Messias en de geschiedenis van het vroege christendom kan met recht gesteld worden dat het ware christendom een godsdienst is die vrede promoot in deze wereld. Zij beoogt dan ook geen fysiek koninkrijk op aarde te vestigen voor God, maar een hemels koninkrijk, waarbij God in de harten van de mensen regeert. Petrus is een mooi voorbeeld van wat er gebeurt als God in een mensenhart regeert; Hij verandert mensen in vreedstichters. Dat wil Hij ook met jou doen.